

Woord vooraf

Mbote na beno (goede dag aan jullie)

Eric Depreeuw

Het leven gaat verder...

Het jaar 2013 zal voor Blik op Afrika vermoedelijk nog lang blijven nazinderen, met een juichende klank aan ene kant, met spijt en diepe droefheid aan de andere kant

In het begin van het jaar startte *Blik op Afrika – Afrika*, een zusterorganisatie van *Blik op Afrika- België*. We spreken nu over BOA-A en BOA-B. Onze hoop en ons vertrouwen in de toekomst van onze werking worden aanzienlijk versterkt. Er verscheen een dynamische werkgroep en deze startte in het najaar op eigen initiatief een intensieve vorming voor de leerkrachten. Duurzaamheid, autonoom beheer van het project, geen loze woorden. René Mikese heeft hierover een hartverwarmend verslag geschreven voor deze nieuwsbrief, u krijgt een vertaling aangeboden.



Fernand Rochette

Fernand Rochette, de 'founding father' van onze organisatie en duivel-doet-het-al, besloot een stap terug te zetten. Fernand laat ons niet in de steek maar zal een steun en toeverlaat blijven achter de schermen zodat hij wat meer tijd kan wijden aan zijn familie en aan enkele van zijn vele plannen en dromen. Je wenst geen dankbetuiging, Fernand, maar bij deze toch onze diepe waardering voor alles wat je tot nu toe bijdroeg aan Blok op Afrika. We hebben nog een andere medewerker moeten laten gaan, Georges Tibau. Zoals men in dit nummer van Nsangu kan vernemen, is Georges na een lange, moedige strijd tegen kanker, op 10 november overleden. Dit afscheid is definitief. Honderden mensen woonden de kerkdienst bij, zoveel waardering voor een integere en trouwe mens die er ook van bij de aanvang stond om *Blik op Afrika* uit te bouwen. De geplande zen-

ding in het voorjaar om zijn deskundigheid op het gebied van 'Didactiek Wetenschappelijke Vakken' te delen met onze partners, moest worden uitgesteld, en ten slotte afgesteld. We zullen je missen Georges, maar vooral erg veel dank...

En dan is er de ramp op de Filippijnen. Duizenden doden en gewonden, een miljoen huizen vernield, weerloosheid tegen het geweld van de natuur. Dit is een andere insteek voor onze hulp aan ontwikkeling: noodhulp. We twijfelen er niet aan dat onze supporters ook hier zullen toeschieten. Wij van onze kant blijven bezig met de andere insteek voor ontwikkeling: bouwen aan een duurzaam project zodat door

beter onderwijs iedereen kan emanciperen en zich beter kan wapenen tegen ziekten en onredelijk harde uithalen van de natuurkrachten. Steun naar eigen vermogen beide benaderingen, beide zijn nodig!

Ondertussen werken we hard aan onze eigen herstructurering. Samen met de zusters annuntiaten bereiden we de toekomst voor. We willen nog intensiever maar ook nog efficiënter werken. Daar hoort u volgend jaar ongetwijfeld meer over.

Ondertussen een zelig 2014 toegewenst. ED

Afscheid van een trouwe medewerker

Raf Sondervorst

Zo'n twee jaar geleden ging Georges op pensioen .

Enieder wist toen dat er van dat op rust gaan, weinig van in huis zou komen. Georges was immers, naast



zijn professionele bezigheden al bijna een tiental jaren bezig met Blik op Afrika.

Georges zette mee de inhoudelijke lijnen uit van het vormingsproject, en ontwikkelde mee didactisch materiaal.

Met zijn wetenschappelijke achtergrond was hij ook betrokken bij de materiële ondersteuning van dit project – denken we maar aan zonnepanelen-elektriciteit en ict -. Hij sprak zijn netwerk aan

Georges Tibau

om de juiste personen aan te trekken voor die noodzakelijke technische aspecten .

Hij vond het belangrijk dat óók de mensen van Heverlee Blik op Afrika kenden Hij zette zijn schouders onder de jaarlijkse kerst/nieuwjaarsvieringen . Hij ijverde hierbij voor een boeiende samenwerking met het handelaarsverbond ., waarvan hij vele mensen persoonlijk kende...

Tot op het laatste moment was hij aanwezig op de bestuursvergaderingen om binnen Blik op Afrika mee te kijken naar de toekomst van het project. Blik op Afrika blijft dan ook wat verweesd achter.

Vorig jaar maakten we binnen BOA volop plannen voor een vormingstraject in Congo samen met de leraren wetenschappen van ginds.. Het zou zijn eerste Congo-reis worden en hij keek er volop naar uit, zeker na zijn verrijkende Kenia ervaring. Zijn reisplannen werden onderbroken door zijn ziekte. Ieder van ons weet dat hij een stukje met ons mee op reis gaat bij ons volgende onderwijsproject ter plekke. We missen hem nu al als compagnon de route, als vriend ... RS

Allocution à l'occasion de l'enterrement de Mr. Georges Thibau

Sœur Vicky Masamba

Très Cher Georges,

Nous, membres de BOA- Afrique, ainsi que nos élèves et partenaires éducatifs avons été profondément émus en apprenant la triste nouvelle de ta disparition.



Oui Georges, tu as été pour nous plus qu'un parrain !

Grâce à ta contribution tant morale que matérielle, BOA- Belgique a vu le jour pour en donner à BOA-Afrique.

Tu n'as pas été un spectateur dans BOA, mais un acteur. Nous porterons plus haut le flambeau de ton ardeur et nous ferons de notre mieux pour que sa flamme en aucun cas et quelles que soient les vicissitudes de la vie, ne s'éteigne.

Chevalier de l'enseignement, tu as mené le combat jusqu'au bout ! Ton souvenir reste et restera gravé à jamais dans notre mémoire. Ta place reste marquée comme un grand vide, une blessure. Va et repose en

paix.

Merci, merci pour tout ce que tu as été et fait pour nous. Merci également à toute ta famille. Nous ne t'oublierons jamais.

Tes amis et collaborateurs de BOA-Afrique.

BOA A, een ploeg en een pedagogische missie voor het schooljaar 2013-2014*

René Mikese

De toekomst van een land berust op zijn jeugd et de toekomst van een jeugd berust op de opvoeding die zij gekregen heeft, goed of slecht.

Tegenover zoveel tegenwaarden die onze maatschappij tekenen, wordt het bijbrengen van deugden, van menselijke en intellectuele waarden een grootse uitdaging en het verzekeren van een schitterende toekomst voor onze jeugd, een enorme gok.



Zuster **Vicky Masamba** en de heer **Mikese René** die de coördinatieploeg van BOA A orchestreren, zijn bewust van de verantwoordelijkheden die zij moeten opnemen om de **pedagogie van het hart** te waarborgen zoals dat door de Zusters missionarissen van de Congregatie van de Zusters Annuntiaten werd gedaan.

Deze nieuwe ploeg is werkzaam sinds haar oprichting vorig jaar. Zij animeert sessies, oriënteert de bescherming van het scholenpatrimonium, geeft raad en omkadert het lerarenkorps van verschillende scholen van de Annuntiaten in de Democratische Republiek Congo. Zij produceerde talrijke documenten daaraan gerelateerd.

Bij de aanvang van dit schooljaar 2013-2014, is deze ploeg actief werkzaam in de omkadering van de leerkrachten van de scholen van Kimbongo tot Kikwit, Kingandu en Totshi:

KIMBONGO, van 17 tot 21 september 2013: ondanks de zeer late aankomst (2u30) in Kimbongo, is de eerste sessie van 3 dagen betreffende Het pedagogisch beheer van een klas begonnen met 54 deelnemers komende van 14 scholen uit de omgeving. Er waren 7 schoolhoofden en één inspecteur tussen de deelnemers. De tweede sessie betreffende De psychologie van het kind en de jongere zou vrijdag beginnen en zaterdag om 15u00 eindigen, na de evaluatietest.

Audiovisuele voorstellingen werden in het programma opgenomen met de films DUCOBU, Le PETIT NICOLAS, CJ7. Een organisatie- en beveiligingsreünie voor de Cyber vond plaats met Willy MAMNU, Zuster Overste en Zuster Prefect.

KINGANDU, van 23 tot 27 september 2013 : zondag 22 september is de ploeg heel vroeg in de morgen vertrokken naar Kingandu. De jeep trok niet al te best, maar is toch om 13u00 aangekomen in Kingandu om daar definitief in panne te vallen.

De 23^{ste} is de eerste sessie, lopende over drie dagen betreffende ***Het pedagogisch beheer van een klas***, gestart met 34 deelnemers van 7 scholen uit de omgeving. De tweede sessie betreffende ***De kennis van het kind*** is donderdag begonnen om vrijdag in de avond te eindigen met een evaluatietest.

De leerkrachten die aanvankelijk hun veldwerkzaamheden misten, hebben deze verrijkende sessies goed onthaald en hebben dit ook op een bijzondere manier duidelijk gemaakt. Een organisatievergadering betreffende de cyber vond plaats onder toezicht van Séraphin NAMWISI, Zuster Prefect et Zuster Directrice.

De leerlingen van de twee vijfdejaarsklassen en de twee zesdejaarsklassen, hetzij ± 120 leerlingen kregen door de BOA A-ploeg uitleg over discipline en studie vóór de projectie van de DUCOBU-film die de leerlingen in groepjes van zes moesten samenvatten. Ze deden het met vreugde.



KIBANGU (KIKWIT), van 10 tot 12 oktober 2013 : de leerkrachten van de twee Annuntiatenscholen hebben gedurende drie dagen de sessie over ***Het pedagogisch beheer van een klas*** bijgewoond met 34 deelnemers waaronder de twee schoolhoofden. Een organisatievergadering betreffende de cyber vond plaats met Zuster Christine BWITI en Zuster Prefect Dorine MAKEYA.

TOTSHI, van 17 tot 19 oktober 2013 : de jeep was nogal grillig en wij zijn pas om middernacht in Totshi aangekomen. De 17^{de} verzamelden 36 deelnemers van 5 omliggende scholen met 4 schoolhoofden voor **Het pedagogisch beheer van een klas**.

De reünie betreffende het functioneren van de cyber werd opgestart, maar is doelloos geëindigd omdat er geen enkele verantwoordelijke was voor de cyber. Op te volgen zaak. De zesdejaarsleerlingen hebben de DUCOBU-film gezien en hebben het verhaal ervan samengevat in groepjes van 4.

Naar aanleiding van wat ze mochten meemaken, hebben de leerkrachten van de verschillende deelnemende scholen hier en daar lacunes gecorrigeerd en hebben zij een meerwaarde aan hun lesgeven toegevoegd. De leerkrachten van de lagere school stemden wat meerdere standpunten betreft overeen met hun collega's van het secundair daar zij allen streven voor de ontplooiing en de toekomst van hetzelfde kind.

Niettemin zijn deze reizen, zonder autonome vervoermiddelen, moeilijk en gewaagd. Heel wat geld zou moeten uitgegeven worden om een jeep voor meerdere dagen te huren bij een particulier.

Alles welbeschouwd, is de ploeg goed vertrokken voor de pedagogische missie in samenwerking met



BOA-B en CONGO DORPEN. De sessies werden ondersteund door verschillende films met pedagogisch karakter.

De film **“L'élève DUCOBU”** heeft het over de relaties Leraar – Leerling: deze leerling (Ducobu), heel zwak wat betreft theoretische kennis en altijd sjoemelaar in de klas, kan zijn medeleerlingen die verloren liepen in het bos, redden dankzij zijn praktische kennis. Hij zal gefeliciteerd worden

door de minister van nationale opvoeding voor zijn intelligentie en zijn durf.

De film **“Le Petit Nicolas”** vertelt het gedrag van Nicolas thuis en op school : het groepsgedrag kan het individuele gedrag van het kind erg beïnvloeden. Nicolas heeft zijn dromen op scholen, thuis en ook zijn zorgen die hij met zijn medeleerlingen deelt.

In de film **CJ7** volgt men het verhaal van een heel arme leerling, wiens mama overleden is. Dit kind uit een extreem arm gezin koestert de ambitie om in zijn studies te slagen naast heel rijke kinderen, ondanks zijn povere familiale omstandigheden. En hij zal erin slagen. RM

Tijdlijn voor Sangu ya Bwala

Zuster Guillaumine

Het recente verleden:

Na de nodige voorbereidingen van de werkgroep logistiek vertrokken onze ingenieurs Guido Boon en Bert Brijs van 5 tot 30 maart richting Congo. Hun opdracht was om in Totshi de internetverbinding te herstellen die door een zware blikseminslag werd vernield. Verder hebben ze de installatie in Kibangu uitgebreid. Tijdens deze missie werd er bijzonder aandacht geschonken aan de voortgezette opleiding van de vier cyberverantwoordelijken op het gebied van beheer en onderhoud. Bert kreeg van BOA-B groen licht voor de evaluatie van een kookstelsel op zonnenergie. Sindsdien werkt hij verder aan het project “Let the sun shine!”



Met de inzet van onze logistieke medewerkers kon in april een lading computers en ander ICT-materiaal per boot verscheept worden voor de ICT-klassen in Kibangu, Kingandu, Totshi en Kimbongo.

De missie van Fernand Rochette en zr Guillaumine van 14 juni tot 8 juli stond geheel in het teken van overleg en planning met de locale partner BOA-A.

In het najaar is BOA-A uit de startblokken geschoten met een vormingsprogramma voor leerkrachten van

de 8 scholen van de zusters Annuntiaten. De leraren van andere scholen uit de buurt waren eveneens welkom (zie artikel van René Mikese).



De nieuwe ICT-klas in Totshi

scholen in Heverlee. Startvieringen begin oktober, voor graad overschrijdende klasgroepen hadden als doel de solidariteit te duiden (zie interview met leerkracht Hilde Lowet).

De deelnemers aan de culturele wandeldag van 20 oktober konden als eerste genieten van de Congotentoonstelling, een van de initiatieven ter ondersteuning van de vele sociale acties die men per graad zal uitwerken.

Eind november ontmoet Luc Raeymakers van Congodorpen (het vroegere CDI Bwamanda) onze partner BOA-A in Kikwit, om overleg te plegen rond een nieuw samenwerkingsverband voor 2014-2016.

Onmiddellijk daarna arriveren zuster Béa en Eric Depreeuw in Kikwit om de samenwerking tussen BOA-A en BOA-B nog intenser te maken. Communicatie is onze centrale bekommernis. Eric verzorgt een seminarie over leerlingenbegeleiding.

Op 17 januari komt er dan het jaarlijks benefietconcert weer aan. Zoals vorig jaar ter ondersteuning van de onderwijsprojecten van BOA in Congo en de Buso-school Woudlucht in Heverlee.

De voorbereidingen van de vormingsessie voor internaatpersoneel in 2014 zijn ook van start gegaan. Daarover later meer in onze volgend nieuwsbrief. ZG

Met de boot van WMH konden we op 23 september andermaal een 358 kg didactisch materiaal verzenden voor de scholen, in het bijzonder voor de kleuterschool in Kikwit.

De nabije toekomst:

Congo staat dit schooljaar in het brandpunt van de sociale actie van de

Verbondenheid

Een gesprek met een van onze enthousiaste partners voor Congo

Eric Depreeuw

Op 8 november had ik een gesprek met Hilde Lowet. Ik kende Hilde helemaal niet. Zuster Roza en zuster Guillaumine hadden haar tijdens een van de vele werkvergaderingen aanbevolen om de samenwerking met de scholen van de zusters Annuntiaten in kaart te brengen. We waren in het bijzonder nieuwsgierig naar de actie die dit schooljaar in het Heilig-Hart Instituut van Heverlee wordt gevoerd rond VERBONDENHEID.



ED: Kan u even uzelf voorstellen?

Hilde: Ik ben leraar klassieke talen in de overbekende school van de zusters annuntiaten. Ik ben bovendien lid van de pastorale werkgroep. Deze telt ongeveer 30 actieve leden, allemaal leerkrachten. De groep kan echter rekenen op de meer dan 2600 leerlingen en een talrijk lerarenkorps. Dit combineer ik met onder meer de zorg voor drie kinderen.

ED: Blik op Afrika maakt geen deel uit van de schoolgemeenschap HHH. Hoe bekijkt u de relatie tussen beide?

Er is al meerdere jaren een stilzwijgende samenwerking tussen de schoolgemeenschap en Blik op Afrika maar we kennen

elkaar niet zo goed.

Verbondenheid werd het jaarthema 2013-2014. Verbondenheid tussen Noord en Zuid, dus ook enigszins met Blik op Afrika, verbondenheid tussen leerlingen van alle leeftijden, doorheen het ganse schooljaar. Vooreerst wil de werkgroep de verbondenheid benadrukken tussen leerlingen en leerkrachten van de school hier en deze van de scholen in Congo. Er zijn vele verschilpunten. Denken we maar aan de verschillende culturen en talen, aan het verschillend voedsel maar vooral aan het onmetelijke verschil in middelen en materieel comfort. Er is echter ook zoveel dat ons verbindt. Leerkrachten ginder en hier zetten zich in voor de toekomst van hun leerlingen. Deze zijn stevig gemotiveerd om te leren en volgen ongeveer dezelfde studierichtingen als onze leerlingen. Ze zijn ginder en hier gemotiveerd om een mooie toekomst uit te bouwen, dromen van wat nog komen zal... Maar ook verbondenheid met elkaar, hier in Heverlee. De startviering bij het begin van het schooljaar is hiervan een geslaagde illustratie. Deze viering werd niet, zoals gewoonlijk, per graad georganiseerd maar telkens voor een groep waaraan de drie graden samen deelnamen. De oudere leerlingen heetten de 'kleintjes', die pas aan het middelbaar begonnen, hartelijk welkom.

De jongere leerlingen wensten de ouderejaars op een indrukwekkende manier een vruchtbare doorgroei naar wat volgt op het middelbaar. Ook hier werd aandacht besteed aan het Zuiden: bewustmaking door illustraties en getuigenissen. De tentoonstelling *De Vier momenten van de zon* (zie elders in dit nummer) past in dit kader.

ED: Hoe past men dat in het schoolse verhaal van elke graad?

De jaaractie sluit aan bij de leef- en leerlijn van de leerlingen. Hier werken we wel op het niveau van de drie graden apart. In de eerste graad moet er nog wat meer gestuurd worden door de leraar. De tweede graad steekt de handen uit de mouwen voor vrijwilligerswerk dichtbij huis. De derde graad kan volledig vrij kiezen hoe het thema wordt uitgewerkt. Dit geldt ook voor het inlassen van de tentoonstelling. Aansluitend bij het leerplan hebben we het over landbouw, klimaat, voeding, communicatie..., thema's die aan bod komen in de tentoonstelling. Door het feit dat Blik op Afrika in alle Congolese scholen internet heeft geïnstalleerd, kunnen we rechtstreeks contact houden met de leerkrachten ginder en met de leerlingen. Zo oefenen we ook nog onze kennis van het Frans! Al het geld dat door acties wordt bijeengebracht, zal worden overgemaakt aan Blik op Afrika!

ED: Krijgen jullie de jongeren en de leerkrachten nog warm voor 'de missies'?



Totshi 2013 internen koken hun eten zelf.

Het is voor iedereen duidelijk dat samenwerking voor ontwikkeling van nu veraf staat van de missionering van vroeger maar we behouden een gelovige bekommernis. Zo prikken we onze acties in zekere zin op de kalender van het kerkelijk jaar. Op 20 oktober was er een wandeltocht voor families (sponsoring per km. voor BOA). We zitten nu in de advent met op 't einde de

kerstbezinning, daarna de vasten met een sobere maaltijd (een appel en water voor 2 € ten voordelen van BOA). Voor leerlingen en leerkrachten is er een tocht van 10 km ingelegd, kwestie van in te leven in de inspanning van zoveel Congolese leerlingen en leraars die zo'n afstand (of meer) elke dag te voet moeten afleggen om in de school te komen. Onze collega's lichamelijke opvoeding zorgen ervoor dat deze tocht wordt afgesloten met Afrikaanse dans. Elk zijn bijdrage vanuit een aparte benadering. De 2^e graad organiseert een soort wereldfeest in mei en dan houdt de 3^e graad een verkiezingsdebat waarbij het budget voor ontwikkelingssamenwerking zeker aan bod zal komen.

We hopen door deze volgehouden inspanning iedereen bewuster te maken van een gedeelde verantwoordelijkheid in verbondenheid. ED

Tentoonstelling: de vier momenten van de zon

Ria Christens



Sedert enkele weken word je aan het onthaal van het Heilig Hart-instituut verwelkomd door deze 'pende' chef. De tentoonstelling 'De vier momenten van de zon' verbindt ons in de komende kille maanden met tropisch Congo. Een en ander is het resultaat van een samenwerking tussen het secundair onderwijs HHH, Blik op Afrika en de vzw Cultureel erfgoed annuntiaten.

De 'vier momenten van de zon' delen zoals de dag het menselijk bestaan in. De nacht is de tijd van de voorouders, de levensfasen van geboorte tot dood vertonen al de kenmerken van de ochtend -, de middag- of de avondzon. Dit is de cyclische verhaallijn in de tentoonstelling. Congolezen koesteren net als wij hun erfgoed. Uit de stukken die in de collectie van Cultureel erfgoed annuntiaten wordt bewaard, komt een cyclisch wereldbeeld naar voor, dat mens en natuur, levenden en doden met elkaar verbindt.

De geschiedenis vormt een tweede verhaallijn in deze expo. Hoe is de verbondenheid van Heverlee met Congo ooit ontstaan? Hoe is de missiehulp doorheen de tijd geëvolueerd tot partnership? Hoe heeft die evolutie

zich afgetekend tegen de achtergrond van een veranderende wereld en beeldvorming over elkaar.

Deze tentoonstelling prikkelt de zintuigen en laat je kennismaken met de geuren en geluiden van Congo. Maar ze kaart ook de actuele problemen en uitdagingen aan. In het actuele luik komen de aspiraties van Congolese jongeren, de noden in het onderwijs en in de internaten en de werking van Blik op Afrika aan bod.

Naast het vaste gedeelte is een tweede gedeelte van de expo opgevat als een *Work in Progress*. De *Wall of Africa* groeit in de komende maanden ongetwijfeld uit tot een indrukwekkend kunstwerk van verbondenheid. De blog wordt een platform waar lesideeën, werkblaadjes en didactisch materiaal kunnen gepost worden. De tentoonstelling wordt vanaf januari elke zaterdagmiddag van 14.00u tot 18.00u. geopend voor het publiek. Groepsbezoeken zijn mogelijk op afspraak (via archieff.annuntiaten@hhh.ksleuven.be) of via reservatie op Smartschool. Een begeleidende catalogus wordt voorbereid. RC



Nsangu ya bwala de elektronische versie

De elektronische nieuwsbrief wordt verstuurd in pdf en is gemakkelijk te lezen via de Adobe-applicatie (gratis te downloaden van het internet). Een bijkomend voordeel is dat u de nieuwsbrief gemakkelijk kunt delen met vrienden en familie en het spaart ons op de kosten van drukken en verzenden.

Indien u akkoord gaat om Nsangu ya bwala (en eventuele andere berichten) elektronisch en enkel elektronisch te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar Herlinde.Theuwissen@gmail.com

Vermeld niets of gewoon: akkoord met elektronische versie. Herlinde neemt de coördinatie van de adressen op zich zodat er geen misverstanden optreden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met Herlinde of met de hoofdredacteur Eric Depreeuw: depreeuw@skynet.be

COLOFON

Aan dit nummer werkten mee: Zuster Guillaumine, Zuster Vicky Masamba, René Mikese, Hilde Lowet, Raf Sondervorst, Ria Christens, Eric Depreeuw en de ganse verzendingsploeg onder leiding van zr Guillaumine Clerx

Vormgeving: Guido Boon

Foto's: René Mikese, Séraphin Namwisi, Bert Brijs, Fernand Rochette en Guido Boon

Vertaling Franse versie: Fran Vanhemelryck

Hoofdredactie: Eric depreeuw

Reacties op deze nieuwsbrief zijn meer dan welkom bij depreeuw@skynet.be

MEER INFORMATIE OVER ONZE WERKING VINDT U OP WWW.BLIKOPAFRIKA.BE

EEN BIJDRAGE STORTEN?

IBAN BE28 4314 7320 0120 BIC KREDBEBB

VAN MISSIEFONDS ANNUNTIATEN – HEVERLEE

FISCAAL AFTREKBAAR VANAF € 40

Mocht u overwegen om de werking van *BlikopAfrika* als begunstigde op te nemen in uw nalatenschap appreciëren we dat uiteraard ten zeerste. Nuttige informatie daarover vindt u op de webstek: <http://www.mijntestament.be/nl>

Nsangu ya bwala verschijnt tweemaal per jaar

Verantwoordelijke uitgever: zuster Roza Peeters, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee